

KIRKENYT

PADESØ SOGN

23. årgang

Efteråret 2021

Nr. 4



Høst ved Padesø kirke

Tag dit barn med i kirke

Man hører så tit, at den almindelige søndagsgudstjeneste ikke er særlig børnevenlig. Men det er jeg faktisk ikke enig i. Og det er mange forældre heldigvis heller ikke, for jeg oplever næsten altid at der er børn i alle aldre med til de gudstjenester, hvor der er dåb.

Jeg er med på, at det ikke altid er ”venligt” eller nemt for den forælder, der skal holde styr på særligt førskolebørn, (been there, done that,) men jeg tror, det er rigtig sundt og godt for småbørn at være med til en almindelig gudstjeneste. Og anstrengelserne med de små børn kommer tifold tilbage. Kirkegang opøver koncentration, ro, kreativitet og sangstemme.

Der er efterhånden få steder tilbage, hvor børn kan være en del af deres forældres liv eller af et voksenliv, hvor barnet lærer noget ved at følge med den voksne.

Vi ved, at en af de måder, børn lærer på, er ved at iagttage, hvad andre gør – primært selvfølgelig, hvad voksne eller større børn gør. Børn lærer at efterligne handlinger, før de lærer at tale.

Men hvor skal børn lære det efterhånden, når de kun er sammen med jævnaldrende de fleste af døgnets timer i dertil indrettede institutioner afskærmet fra de voksnes liv?

Børn er ikke med deres forældre på arbejde mere, de hjælper måske ikke engang til med arbejdet i hjemmet. Eller i haven, eller på værkstedet. Måske er der ikke engang nogen hjemme.

Når vi så holder ferie, er museer og andre institutioner ude at annoncere for oplevelser for børn. Der er også børnevenlige restauranter, og der findes børnevenlige ferier. Det er smart, for så behøver folk uden børn ikke trækkes med uopdragne unger, og forældre behøver ikke lære deres børn at gebærde sig i de voksnes verden. Men har børn altid godt af, at alting altid skal

være i indrettet mod dem? Hvordan skal da de lære at opføre sig som voksne? Hvad skal de stræbe efter? Hvem skal de efterligne?

At tage sit barn med sig i kirke giver barnet et afbræk fra konstant at blive stimuleret, underholdt og gjort ved i børnehøjde. Det skærmer barnet for kedsomhedsknapper og konstante in-put og forstyrrelser fra en stadig mere larmende verden.

Det giver kontinuitet, for med tiden lærer barnet, hvad der skal foregå denne time hver uge, og begiver sig ind under den gentagelse, gudstjenesten er, og det giver barnet mulighed for at møde de voksnes verden for en stund. Der er få steder tilbage, hvor man kan det. Gudstjenesten om søndagen er en af dem.

/Nana Hauge

Nyt fra menighedsrådet

Menighedsrådet har længe længtes efter at få sat gang i aktiviteter i kirken igen. Derfor vil vi gerne opfordre alle Jer i sognet til at komme med gode ideer, som kan hjælpe til med, i samarbejde med menighedsrådet, at få kirken i centrum igen.

Der er allerede arrangeret både udflugt og koncert i efteråret. Derudover bliver der både Høstgudstjeneste og Allehelgensgudstjeneste senere på året.

Vi håber selvfølgelig, at verden er blevet som vi kendte den tidligere, så vi kan afholde de sædvanlige gudstjenester og arrangementer i forbindelse med Jul og Nytår.

Med håbet om et aktivt efterår i Padesø Kirke, ønskes alle en fortsat god sommer.

/Bente Lisberg
Formand for Padesø Menighedsråd.

Hække på kirkegården

Når dette blad udkommer, er hækkklippingen på kirkegården i gang. Det gælder både hækkene rundt om gravstederne og buksbom hækkene i plæneafdelingen. Det forventes at hækkklippingen er fuldført omkring oktober måned.

Rundt om hele kirkegården og rundt om p-pladsen er der derimod bøgehække. De bliver klippet til Sct. Hans og så får de en "sommerklipping" senere på året af de nye skud, så de fremstår pæne til efterårets og vinterens komme. Det er sådan at, alle hækkene rundt om gravstederne er kirkens ejendom, dermed er det også kirken der sørger for hækkklippingen og pasningen af hækkene.

Når vi når længere hen i efteråret, vil der også blive skiftet hækplanter ud, de steder, hvor det er tiltrængt. Det er oftest i november måned, da det er den bedste tid for plantning af hæk./ Graver Ingrid Stengård

Dåb i Padesø Kirke

Barnedåb i Padesø Kirke siden sidste nummer af kirkebladet:

Nor Meilandt Siersbæk

Rose Marie Ormhøj

Billeder af forældrepar med dåbsbørn kan ses på hjemmesiden www.padesoekirke.dk

Menighedsudflugt til Koldinghus, torsdag den 9. september

Afgang fra Padesø Kirke kl.10.00, hvorfra vi kører til Røjle Skov Kirke og får en rundvisning af præst Jess Rønn Hansen.

Derefter kører vi til restaurant Marinaen i Kolding og spiser frokost. Derpå til Koldinghus for at se Dronningens broderier og nyde de smukke omgivelser.

Når det er overstået sættes kursen mod Fyn, hvor kaffen indtages ved "æbleskivehuset" i skoven ved Lillebæltsbroen.

Ankomst til Padesø Kirke ca. kl. 17.00.

Prisen er 200,- kr. pr person og max. deltagelse er 30 personer. Tilmelding til Tove Jakobsen, tlf. 40173368 eller mail toveogflemmingj@mail.dk senest d. 2. september.

Litteraturkreds

Litteraturkredsen samler læsere fra hele Nordfyn. Vi mødes i Hårslev præstegård og gennemgår sammen de bøger vi i fællesskab har valgt at læse. Der drikkes kaffe og der er tid til at snakke. Vi starter og slutter med en sang fra højskolesangbogen. Litteraturkredsen ledes af sognepræst Nana Hauge og mødes den første torsdag i måneden. Det er gratis at deltage og alle er velkomne. Første mødegang efter sommer er torsdag den 2. september kl. 13.30-15.30.

Høstgudstjeneste

12. september kl. 14.00 er der høstgudstjeneste. Herefter kaffe og amerikansk lotteri i Andebølle forsamlingshus.

Musikfestival i Hårslev kirke

1.-3. oktober

3 dage med musik i kirken. Programmet kan også ses på Hårslev kirkes hjemmeside.

Glædeligt nyt

Afstands- og arealkravet for kirkerne er ophævet. Så er vi igen tilbage til tiden før corona, hvor vi må være ligeså mange der kan være i Padesø Kirke.

Alle pladser må benyttes til gudstjenester og kirkelige handlinger, så vel mødt til alle fremover.





Sangaften i kirken

Onsdag den 13. oktober kl.19.00 i Padesø kirke:
”Tre generationer spiller ud”

Tre generationer - Kirsten Luunbjerg, mangeårig formand for Padesø menighedsråd, nu forhenværende og bosat i Kerteminde og datter Louise Schousboe, sognepræst i Aunslev-Bovense, Hjulby sogne på Østfyn med datter Johanne Schousboe, der går i 2.g. på Nyborg Gymnasium.

De er alle tre glade for sang og musik og er opvokset med Højskolesangbogen og Den Danske Salmebog. I programmet i Padesø kirke vil de præsentere nogle af de salmer og sange, som de holder særligt af og som de hver især har en historie at fortælle om, hvorefter at vi alle synger dem. Arrangementet er gratis.

Husbesøg

Jeg kommer gerne på husbesøg, blot man er venlig at anmode derom. Du er også altid velkommen til at komme i præstegården. Du kan henvende dig om alt, stort som småt eller bare en snak.

Der registreres ikke og føres ikke journal.
Jeg har tavshedspligt.

/Nana Hauge

Allehelgen

7. november kl. 16.00 er der Allehelgensgudstjeneste. Ved gudstjenesten mindes årets døde. Efter gudstjenesten er der mulighed for at sætte lys på kirkegården.

Vokalgruppen Tribus Vocem medvirker. Trioen vil ved denne lejlighed udvælge sange fra deres store repertoire, som passer til Alle Helgens dag.

Advent

1. søndag i advent, den 28. november kl. 19.00.
Violinist Agata Stancyk medvirker.

Kirkebil

Der er kirkebil til gudstjenester og arrangementer i Padesø Kirke.

Kirkebilen bestilles senest kl. 12 dagen før hos Handybus, tlf. 6443 1004.

Gudstjenester i Padesø

September

Søndag den 12. (15. søndag efter Trinitatis)

Kl. 14.00: Nana Hauge

Søndag den 26. (17. søndag efter Trinitatis)

Kl. 10.00: Nana Hauge

Oktober

Søndag den 10. (19. søndag efter Trinitatis)

Kl. 11.30: Nana Hauge

Søndag den 24. (21. søndag efter Trinitatis)

Kl. 11.30 Søren Ildved

November

Søndag den 7. (Allehelgen)

Kl. 16.00: Nana Hauge

Søndag den 21. (Sidste søndag i kirkeåret)

Kl. 11.30 Søren Ildved

Søndag den 28. (1. søndag i Advent)

Kl. 19.00: Nana Hauge

Jeg holder fri 16. -17 oktober, uge 42, og 20.-21. november.

Sognepræst Søren Ildved fra Skovby passer embedet. Tlf: 64 81 11 46

ADRESSER

Angående dåb, confirmation, bryllup og begravelse i Padesø Kirke rettes der henvendelse til sognepræsten.

Sognepræst: Nana Hauge, Præstegårdsvænget 4, Hårslev, 5471 Søndersø Tlf. 64 83 11 70.
e-mail: nha@km.dk

Graver: Ingrid Stengaard
Tlf. 64 83 19 27 el. 61 26 39 27. Priv.: Rørupgyden 14, Rørup, 5560 Aarup. Tlf. 61 75 25 61.
e-mail: graverpadesoekirke@gmail.com

Organist: Inge Dyrst, Kildebjerggård 23, 5690 Tommerup. Tlf. 61 60 39 74,
e-mail: idyrst@gmail.com

Kirkesanger: Peter Holz Mogensen, Enebærvej 13, 5550 Langeskov. Tlf. 28 26 04 34.
e-mail: holzm268@gmail.com

Padesø Menighedsråd:
Bente Lisberg (formand)
Kjærsigvej 31, Strib, 5500 Middelfart
Tlf. 21 40 91 83
e-mail: formandpadesoekirke@gmail.com

Claus Friis (næstformand, kirkeværge)
Sletterødvej 46, 5560 Aarup
Tlf. 64 83 15 08 e-mail: cf@scan-visan.dk

Else Petersen (kasserer)
Andebøllevvej 226, Andebølle, 5492 Vissenbjerg
Tlf. 30 22 84 07
e-mail: kassererpadesoekirke@gmail.com

Lotte Doré Kongstad Nellerod
Nellerudgyden 9, Hindevad, 5471 Søndersø
Tlf. 20 49 85 23 e-mail: lotte@nellerod.dk

Tove Jakobsen
Andebøllevvej 209, Andebølle, 5492 Vissenbjerg
Tlf. 40 17 33 68 e-mail: toveogflemmingj@mail.dk

Hjemmeside: www.padesoekirke.dk

Ansvarshavende redaktør:
Nana Hauge.

Foto: Ingrid Stengaard

Tryk: Bogense Bogtrykkeri - www.FILIPSEN.com